

8 bl.: 1 fr. *weekblad voor de jeugd*

Robbedoes

5e JAARGANG. - Nr. 3. - Afl. 208.
21 JANUARI 1943.

Robbedoes, Ommeganckstraat 21, Antwerpen. - Abonnement : per kwartaal 12 fr. - per
halfjaar 23 fr. - per jaar 45 fr. - Postcheckrek. J. Dupuis, Zonen & Co., Nr. 3621.59,



Robbedoes

VLIEGER

HOE WERKT EEN OLEO-PNEUMATISCH LANDINGSGESTEL?

Het onderstel van een vliegtuig bestaat meestal uit twee gedeelten, rechts en links van den romp, elk een wiel dragend. Zulk een helft bestaat uit een veerenden stijl voor het opnemen van schokken, een trek- of drukstijl en het wiel met band. De band is meestal een ballonband. De wielas en de drukstijl scharnieren in dezelfde lijn. De veerende stijl draagt den romp. Er zijn veel uitvoeringen van veerende stijlen, zoodat het volstaat, één ervan te beschrijven. De Messierstijl bestaat uit een vast gedeelte, dat aan den romp is bevestigd, en een bewegend deel, waaraan de wielas is gekoppeld. Het vaste deel bestaat uit den cylinder met vulventiel en tusschenschot, dat voorzien is van gaatjes, waarvan er enkele door klepjes kunnen worden afgesloten. Het bewegende deel bestaat uit de hoofdzuigerstang, den hoofdzuiger en de olievulling. Zoodat bijgaande figuur toont, bevindt zich olie tusschen hoofd- en hulpzuiger en in de hulpzuigerstang, terwijl er nog een laagje olie boven den hulpzuiger staat. Hierboven bevindt zich samengeperste lucht. De veerende werking van dezen stijl geschiedt als volgt: Wordt bij het landen de stijl plotseling samengedrukt, dan wordt de olie, die zich bij het vliegen grootendeels onder het tusschenschot bevindt, geperst door de openingen van het tusschenschot en door de holle hulpzuigerstang. De weerstand, dien de dikke olie hierbij ondervindt, remt den stoot sterk af, terwijl de lucht wordt gecompriëerd. De lucht zou den



De Veerende stijl van Messier

stijl weer terug willen duwen, maar ook nu remt de weerstand, dien de olie dan weer ondervindt, de terugveering. Tevens worden bij het teruggaan van de olie de klepjes in het tusschenschot gesloten, zoodat de olie nog trager terugvloeit. Verder worden tegen het einde van den uitslag de gaatjes in de hulpzuigerstang afgesloten, doordat zij langs het tusschenschot gaan, waardoor de remwerking toeneemt, met het gevolg, dat een hard aanslaan van den stijl vermeden wordt.

BOB.

WIJ LEEREN VLIEGEN...

NOG EEN PAAR BIZONDERHEDEN OVER DE LANDING.



BIJ DE LANDING HEEFT OOK DE PERSOON, DIE MEEVLIET, EEN TAAK TE VERVULLEN



EDURENDE DE HORIZONTALE VLUCHT, OP ENKELE METERS VAN DEN GROND MOET GE STEEDS RECHT VOOR U ZIEN...



HIJ MOET HET LANDINGS-TERREIN OVERSCHOUWEN, OM TE ZIEN OF GEEN VLIETUIGEN OF ANDERE HINDERNISSEN OP DEN GROND STAAN



...NIET, ZOALS JEFKE TOURNAVIS, DIE STEEDS NAAR DEN GROND KIJKT OM BETER TE ZIEN HOE HOOG HET NOG IS.



ZOODRA HET VLIETUIG GROND RAAKT, STAAT HIJ RECHT EN WIJST DE EVEN-VEELE HINDERNISSEN AAN.



WIJ VERNEMEN...

Dat tusschen het Braziliaansche Amazonegebied en de Vereenigde Staten, ter voorkoming van tijdverlies, een geregelde vrachtdienst, met vliegtuigen, zou zijn ingevoerd voor het vervoer van ruwe rubber.

Dat de dienstleeftijd bij het Britsche luchtwapen van 32 tot 45 jaren verhoogd zou zijn, terwijl voor het technische personeel de leeftijds grens verhoogd zou zijn van 45 tot 60 jaar.

Dat twee Fransche zweefvlieg instructeurs, Decros en Foucand, erin geslaagd zouden zijn, in het Fransche zweefvlieg district St. Aubun een nieuw nationaal duurrecord te vestigen met een tweezits-toestel, door 11 uur 29 minuten 45,4 seconden in de lucht te blijven.

VRAGENBUS

TELEGRAM VAN DE WEEK. — Het gevraagde adres is: Luchtvaart-Boekhandel, Dumortierlaan 14, Knokke, Kapitein Sléts V 3771. Aldaar kunt ge inderdaad het boek « Grondbeginselen der Luchtvaart » aanschaffen tegen terugbetaling van 30 fr. — Hetzelfde adres werd ook door Jan Olieslager V 3773 gevraagd. — Om Eskaderleider te worden, moet Red Jack de Roode Bandiet V 3327 er eerst voor zorgen, dat hij een Eskader heeft. Daarvoor zijn in totaal 8 vliegers noodig, die dan regelmatig moeten vergaderen om vliegmodellen te bouwen en de luchtvaart te bestudeeren. Als deze 8 jongens gevonden zijn en lid worden van de RVC, dan moet de kandidaat Eskaderleider de lijst met de stamnummers van deze 8 jongens insturen en zijn kandidatuur stellen. Dan wordt hij aangesteld en zijn Eskader wordt officieel aangenomen en krijgt zijn volgnummer. — Een catalogus van de Modelvliegtuig Centrale te Knokke wordt toegestuurd tegen 2 fr. in zegels, Wrekende Piloot de Dood V 3797. — Gemaskerde Piloot V 3640 wordt aangesteld als Eskaderleider van het 150e Eskader. Niet vergeten, telkens op den 27en der maand uw verslag over de activiteit van het Eskader in te sturen. — Zoodat reeds eerder gemeld, kost de catalogus van de Modelvliegtuig Centrale (Dumortierlaan 14, Knokke) 2 fr., Vliegende Rafles V 3784.

DON BARRY. — Als luchtvaartpionniers kunnen we opgeven Otto Lillenthal, Clement Ader en de gebroeders Wright.

WILL SPARROW V 2636. — De kruissnelheid van de Vickers Spitfire bedraagt 510 Km./u. en van de Junkers Ju. 87 322 Km./u. De snelheid van de Focke Wulf 190 is ons niet

bekend. De Messerschmitt Me 109 heeft een vleugelbreedte van 9,90 m. en een totaal gewicht van 2505 Kgr. Ook deze gegevens over de Focke Wulf 190 bezitten we niet.

JEAN COOMANS. — Robbedoes verkoopt geen luchtvaartboeken noch -plannen. Wend u tot de Modelvliegtuig Centrale te Knokke, alwaar ge een catalogus kunt bestellen (2 fr.). Het plan van de Messerschmitt 109 is aldaar niet meer voorradig.

VLIEGENDE VLAMING V 812. — De besturing door middel van een stuurwiel is dezelfde als met een stuurknuppel. In plaats van de stuurknuppel zijdelings te bewegen om de rolroeren in beweging te brengen, wordt het stuurwiel gedraaid. Een stuurwiel kan dus ook naar voor en naar achter bewogen worden. Het zwaartepunt van een vliegtuig wordt ofwel berekend door het gewicht van alle onderdeelen te bepalen, ofwel door uitwegen vastgesteld. In uw gemeente bestaan thans volgende Eskaders: het 75e onder leiding van Jean Versailles, Boterstraat 14; het 89e o. l. v. Frans Louwijk, Veurnestraat 99; het 122e o. l. v. Marcel Messiaen, Zonnebekestw. 88. Ziehier enkele adressen van Robbedoes Vliegers, waarmee ge een nieuw eskader zoudt kunnen oprichten: Jacques Pijck, Groote Markt 11 - Van Blankenberg Julien, Waterkasteelstraat - Impens Julien, Veurnestraat 86 - Lepa André, Veurnestraat 18 - Polley Leon, Veurnestraat 118 - Desmidt Roger, Veurnestraat 221 - Louwijk Julien, Kasteelstraat 2. Om dit stuk op te voeren, raden we u aan, u tot de erfgenamen te wenden.

OMROEP

Hallo, Brugge! Robbedoes Vliegers uit het Brugsche tusschen 12 en 14 jaar, die nog niet in een Eskader werden ingedeeld en die regelmatig de vergaderingen van de RVC te Brugge willen bijwonen, worden verzocht, hun naam en adres op te geven bij Fernand Verbrugghe, Groenestraat 40, Brugge.

Hendrik Heylen, Patience en Beaujongstraat 22, Zwartberg (Genk), wensch luchtvaartboeken en -foto's te bezitten. Hij geeft in de plaats andere mooie boeken of postzegels. Verder zou hij eveneens een boek willen bezitten met teekeningen over Congo.

Hallo, Wilrijk. — Onze Eskaderleider te Wilrijk zoekt voor zijn Eskader een geschikte vergaderplaats. Welke Robbedoesrakker of Vlieger kan hem hieraan helpen? Inlichtingen te bezorgen bij Raymond Michiels, M. Willemslaan 281, Wilrijk.





Hebben jullie het al gemerkt, zoo 's morgens en 's avonds? Wat? hoor ik jullie vragen. Wel, de dagen lengen. Elken morgen en elken avond steekt Snuffeltje zijn hoofd uit zijn dakvenster en ontvangt zijn blonde krullende een zonnestraaltje meer. Zelfs komt er nu en dan een dagje met teerblauwe lucht, waarvoor « opalen » wolkjes zachtjes heendrijven... Wordt Snuffeltje romantisch? Neen, maar **IJZEREN VUIST XXX** uit Antwerpen wou graag weten, wat dit woordje te beteekenen heeft. 'n Opaal is een edelsteen, melkweit van kleur, met grijze, gele of roode tint. Opalen wolkjes... is dus louter beeldspraak van den naieven Snuffel. Het woordje « kris » nu is de naam van een Javaansch, gebogen dolkmes. Het is echter ook de afkorting van Kristiaan en... bijwoord in de uitdrukkingen als « bij kris en kras » (bij hoog en laag). Er is dus keus genoeg. (Je geheimschrift is goed, maar we hebben er al één, hé?) De eerste koning van Assyrië heette Ismi-Dagan en leefde omstreeks 1850 jaar voor Jezus Christus. Maar, rakker... jij weet niet, wie het poeder heeft uitgevonden...? Nu, dan zal je het toch zeker zelf niet gedaan hebben, want het was de Zweedsche scheikundige Nobel (geboren in 1833, gestorven in 1896). Zijn uitvinding was echter niet zonder gevaar, want zij heeft soms een verschrikkelijke toepassing gevonden. Daarom is de... piano een veel aangenamer uitvinding. Uitvinding? Neen, want het is een jongere vorm van de klavecimbel, dat ook weer voorgangers kende.

En... hiermee zitten we « in de geleerde woorden »! Observatorium is een inrichting, waar men allerhande natuurverschijnselen bestudeert, b. v. een sterrenkundig, een magnetisch, een weerkundig observatorium. De inkt is nog ouder... dan de straat. Ik denk, dat Adam hem moet uitgevonden hebben, toen hij met Eva correspondeerde. Over de samenstelling van inkt schreef ik een maand of twee geleden, rakker! Maar ja... Maar ja... 'n « knoop » is toch maar een heel simpel woordje, hoor... en verleden week reeds uitgelegd, **BLAUWE SPERWER**. Hartelijk welkom, hoor!

Zeg, rakkers, zoo stilaan dagen er weer kersels op met vier, vijf, zes en meer vragen. Natuurlijk doet dit niets. Ik beantwoord er toch maar drie. Snuffel heeft dit zelfs graag: dan kan hij er de interessantste uitpikken. Zoo b. v. bij **RAZAN DE RECHTVAARDIGE**, uit Brugge (er kunnen, jammer genoeg, geen propagandanummers meer verzonden worden). Graag vertel ik je wat over Domien Sleetx. Deze schrijver werd in 1818 te Antwerpen geboren, studeerde in deze stad aan het Atheneum en werd notarisklerk, daarna journalist en eindelijk leeraar aan de Normaalschool te Lier. Zijn werken omvatten verhalen en toneelstukken, waarvan ons de nuchtere, zakelijke toon treft. Inderdaad, Sleetx is een der eersten, die zich losworstelt uit de Conscienceromantiek. Hij heeft echter maar weinig fantasie, doch tusschendoor ontmoeten wij bij hem een humor in den geest van Dickens. Meer dan 20 werken zagen van hem het licht, waaronder **Anneessens**, **Dierenwijsheid**, **Hildegonda**, **Op 't Eksterlaar**, **De straten van Antwerpen**, **Tijbaerts en Cie.**, enz. Domien Sleetx stierf te Luik in 1901. Jacques-Fabrice-Herman Perk, de groote Nederlandsche dichter, werd te Dordrecht in 1859 geboren. Hij liep H. B. S. (Hoogere Burgerschool, dit staat gelijk met onze « Moderne Humaniora ») te A'dam. (afkorting van Amsterdam), waar zijn vader predikant was, doch zag weldra van deze studie af om privaat-lessen in Grieksch en Latijn te volgen. Deze studies voldoen hem niet en in 1880 zien wij hem rechten studeeren. Jammer genoeg stierf hij reeds in 1881 te A'dam. Dit grootsch talent schonk ons wondermooie sonnetten en ook andere gedichten, verzameld in zijn werken: **Gedichten**, **Jongensgedichten**, **Mathilde Sonnettenkrans**. — Zeg, rakker, voor een... Franschtalige jongen beschik je over een flinke taal, die nagenoeg feilloos is. Oefen je maar flink, hoor. Ondertusschen verklapt Snuffeltje je nog met de gauwte, dat onze planeet 1.083.000.000 kubieke kilometer inhoud heeft en een soortelijk gewicht van 5,5. Jullie rekenen dan zelf wel even haar gewicht uit, rakkers? Jullie eigen gewicht niet vergeten bij te tellen, anders is het niet juist. Piet Kwabbernoot beweert, dat door rantsoeneering de menschen en dus ook de aarde enkele kilogram lichter geworden zijn... Gelooven jullie hem? Wat echter vaststaat, rakkers, is, dat, niettegenstaande rantsoeneering en oorlog... er nog immer kurieusneuzen zijn! Vraagt men nu niet weer aan Snuffeltje, hoe oud hij is? Snuffeltje is 'n jeugdige rakker, die eeuwig jong blijft, **BILL WEST** uit Hoboken!!! In Groot-Antwerpen zijn er duizenden leden, en in Bornem 45, **BILLY WEST** uit Bornem (hartelijk welkom in onze groote rakkersclub!)

Waar de oorlog meer vat op heeft, dat is... de hoeveelheid papier. Moest onze knollentuin niet verdwijnen? Toch jammer, hé?... Daarom kunnen wij natuurlijk aan **JAN BREYDEL** uit Herentals, die « maar »... veertien vraagjes stelt... in één vraag gekamoeleerd,

slechts dit verklappen (ons gulden drietal!): De akelige kerkuil, roover van beroep, legt witte eieren, want in een donker nest (kerktorens, holle boomen) hebben ze geen beschermende kleur nodig. De vink lichtgroene met rose en bruine vlekjes, en de merel donkerder groene (merklijk grootere), met bruinachtige adertjes. En als slot: Weet jij, dat de koekoek zijn eieren door andere vogels laat uitbroeden??? Daarom moeten zij zoowat op de hunnen gelijken, anders zouden deze dienstige helpers het uit het nest werpen. Een koekoeksei ziet er daarom flauw groen-geelachtig uit, met grijs-bruinachtige vlekjes, die soms tot adertjes uitloopen... Maar zijn we al niet boven ons rantsoen? Leert de vogels kennen, bespiedt ze in stilte, maar vangt ze nooit en rooft ook hun eieren niet.

Ja, de vogelstudie is zeer interessant, evenals de... wiskunde, **VLEGENDE BIZON** uit Mechelen. En Snuffeltje zou je graag de auteurs opgeven van de door jou opgesomde werken... als er niet tal van werken met een titel als « Leerboek der Wiskunde », enz. bestonden. Raadpleeg daarom ergens een school- of vakboekhandel, daar kan je dan zelf tusschen die vele heerlijke boeken kiezen (ik zie reeds enkele rakkers bij dit « heerlijke » misprijzend den neus ophalen... Waarom, zeg?) Het 8e studiejaar stemt overeen met het 2e middelbaar. Een rakker van 16 jaar zou reeds de middelbare school moeten verlaten hebben. Zijn daar geen drie studiejaar?

Nog meer dan van natuur-, scheikunde houdt ik van... het poppenspel, **DETECTIVE EDMUND BELL** uit Morsel-Antwerpen. Nonkel Rik — jullie kennen allen dezen beroemden poppenvriend — vervaardigt al zijn poppen zelf uit hout, karton, voddens, verf, papier... en al wat onder zijn handen valt! Je eigen verbeelding moet je hier behulpzaam in zijn. Eigenhandig groote poppen maken, met beweegbare beenen, armen en kop, zal moeilijk gaan, rakker. Probeer het liever met die soepele handpoppen, waar je met de hand in kruipt: één vinger in den linkerarm, één in het hoofd, en één in den rechterarm. Man!... Daar zit leven in! Ga kijken naar Nonkel Rik en hou hem maar goed in de gaten!

En... laat ik nu terloops de beide rakkers uit Sint Jan Molenbeek, **DE WILDE OLIFANT** en **DE BRUYNE**, hartelijk welkom heeten... Maar je weet het van de raadsels? Die knollentuin toch, die arme knollentuin!... En het arme sporthoekje, hé, **VLAAMSCH LEEUW** uit Brasschaat? Frank is met verlof, hoor. Zoo gauw hij terug is, stel je je sportvragen nog maar eens, hé? Nog treuriger misschien is het voor rakker **GHISDACH** uit Diksmuide. Oude albums zijn niet meer te krijgen. Doch troost je: Weldra zullen er dunne albums verschijnen met de verhalen « Brengt ze levend terug », « Toone en Frans », enz., enz. Er gauw bij zijn, is dan de boodschap!

Zeg, **DETECTIVE DJENITO** uit Wachtebeke, ben jij wel zeker van dien... mirakuleuzen vooruitgang dezer club??? Bij ons zijn alle leden « echte » en geen papieren! Bovendien zijn bij ons alleen de leden van de Nederlandschtalige club geteld. Uniformen mogen zonder voorafgaande toelating niet gedragen worden, detectiefje!

Dat het poppentheater opgang maakt, kan Snuffeltje best in de talrijke briefjes ontdekken. **ANDRE WIEME** uit Gent zou ook met een poppenkast voor onze rakkers willen beginnen. Daarom gaat hij eens een lief briefje schrijven naar Nonkel Rik uit Antwerpen (adres zie Robbedoes), die hem wel een en ander over deze kunst zal vertellen.

Maar, wat zie ik...? Hier komen weer geleerde woorden aangestapt, verpersoonlijkt door **STEGGER** uit Wilrijk-Antwerpen. « Exclusief » wil zeggen « uitsluitelijk », « opinie » beteekent « meening », « centralisatiezucht » is de zucht naar centralisatie, d. w. z. vereeniging van de regeeringsmacht zooveel mogelijk in één regeerend lichaam of instelling. En « correspondeeren »? « Briefwisselen »!

Na de geleerde woorden komen we aan de geleerde mannen. Johannes Jacob Berzelius, de beroemde Zweedsche scheikundige, die veel nieuwe elementen ontdekte en het nu nog gebruikelijke chemisch (= scheikundig) schrift invoerde, werd in 1779 te Woesterloesa geboren en stierf in 1848 als hoogleeraar te Stockholm. Een tijdgenoot van hem was Louis-Joseph Gay-Lussac, Fransch scheikundige, geboren te Saint-Léonard-le-Noblat in 1778 en in 1850 te Parijs gestorven. Pasteur werd in 1822 te Dôle geboren en stierf te Villeneuve-l'Étang in 1895. Deze beide geleerden zijn overbekend, hé? Je inktvlekken kan je weg krijgen met chloor (bleekwater, eau de Javelle), maar dan is de kleur ook weg! Tegen inktvlekken bestaat maar één goet remedie trachten van er geen te maken... En maakt men er toch, ze onmiddellijk met wat citroen of zout behandelen. Er niet mee wachten. Rakker, je hebt zeker je rantsoen, hé? Zeg, je mag nooit munten opsturen. Daarom kwam je zending niet aan! Lepels vertinnen we dan maar een anderen keer... want ik zie de moeder van **ROBBEDOES-BORNEM** al ongeduldig wachten... Ja, moeder, er zijn nog veel rakkertjes in onze roemruchte club, die pas na 1940 geboren zijn... Ze schrijven zelfs naar mij en stellen mij heel geleerde vragen, echte wonderkinderen! En nu we toch weer in Bornem zitten, zeggen we maar meteen aan **SONNY BOY**, doch als laatste uitzondering, dat Antwerpen een dikke twee duizend leden telt! Dus, rakkers, niet meer naar het aantal leden van een gemeente gevraagd! We hebben

toch zoo weinig plaats, niet? Laat ik dan nog gauw aan **STERKEN DIKKEN EEKHOORN** uit Oostende het boekje « Hoe bouw ik zelf een Kano », uitgegeven bij Kosmos te A'dam, aanbevelen. Ik moet jullie echter vertellen, dat 'n kano (Indianentaal) oorspronkelijk een uit één boomstam vervaardigd bootje der Indianen was, en een kajak (Eskimotaal) het kleine, lichte vaartuigje der Eskimo's, dat ze gebruiken bij hun vischvangst.

Ha! Ha! Hoe leert men buikspreken? Het buikspreken is eerder een bijzondere « gave », **AREND SOOG** uit Zaventem, die met oefening wondere resultaten kan geven. Maar daarover heb ik het verleden week al gehad, hé? Sommigen worden schrijver geboren, anderen worden het door een toeval, als 'n gevolg van verdriet of geluk, maar men wordt het niet als men wil. Ik zeg: om te schrijven moet men talent bezitten en dat is 'n geschenk van God. Daarbij, het is niet voldoende, mooi te kunnen schrijven, men moet ook 'n uitgever vinden, **MAYNE RAID** uit Berchem-Antwerpen, die je eerste pennevruchten wil laten verschijnen. Is het immers geen waagstuk? Zal het boek wel bij de menschen in den smaak vallen? Zal het gekocht worden? Ja, als je beroemd bent, dan hunkeren de uitgevers naar een boek van je, maar een beginnening kan zijn manuscript (= zijn handschrift) gewoonlijk met weinig hoop, van den eenen uitgever naar den anderen sjouwen! De Petit Larousse Illustré is niet meer verkrijgbaar, of misschien « per okkasie » ergens? Er bestaan nog wel 'n paar bladen met prijskampen, maar ze worden zeldzaam. De « Enigma-Magazine » is hier nergens te vinden.

En nu hebben we daar nog **DETECTIVE GEOFFREY GILL** uit Ieper met zijn interessant vraagje over het balsemen. Ten allen tijde werden er lijken gebalsemd. Wie las er nog nooit over de Egyptische mummie's? Dit duurzaam maken van lijken geschiedde en geschiedt nog op velerlei wijzen. De ingewanden worden steeds verwijderd, de hollen gereinigd met kruiden (Egyptenaren) of scheikundige stoffen (bederfweerende), waarna ze met welriekende stoffen, myrrhe, enz. (Egyptenaren) of stoffen als zinkchloruur, carbol zuur, enz. (heden) gevuld worden. Alle openingen worden opgestopt. Bij de Egyptenaren werd het lichaam nu 70 dagen in een oplossing van sodiumcarbonaat gedompeld, daarna gedroogd en vernist, met jodenhars bekleed en in linnen doeken gewikkeld! Een gebalsemd lichaam kan duizenden jaren bewaard blijven (tusschen haakjes: oproepen worden niet meer geplaatst), doch wat baat het, rakkers: al wat stoffelijk is, moet toch eens vergaan, enkel de ziel zal alle eeuwen trotseeren. Hoe zou ik je b. v. nu nog spreken, **GOUELSJE** uit Neerpelt, over hem, die het eerste huis bouwde? In de zwarte, voorhistorische tijden ligt hij begraven. Maar het is Ernest Michaux, die van 1850 tot 1870 experimenteerde (= proefnemingen deed) op het gebied van « fietskonstrukties » (= samenstellingen). Hij vond die zonderlinge toestellen uit met het reusachtige groote voorwiel, waarin de pedalen draaiden! En om te eindigen, mijn beste rakkers, begroet ik Goudelsje en jullie allen met onzen groet en strijdkreet:

MET ROBBEDOES VOORUIT EN VOORAAN!
Jullie **SNUFFELTJE**.

CLUBNIEUWS

Melpaert Albert, geboren 3-1-31 uit Sint-Jans-Molenbeek, zou zijn adres moeten opgeven.

Voetbaluitslagen ons medegedeeld door **Detective-Djenito** van de **W. R. S. C. (Wachtebeeksche Robbedoes Sport Club)**:

W. R. S. C. — R. V. C. Kalve	3-3
W. R. S. C. — V. C. Walderdonk	9-2
W. R. S. C. — V. C. Walderdonk	2-3

Wie uit het Gentsche kan er een lokaal ter beschikking stellen van André Wieme, Hoogstraat 43? Deze rakker wil een poppentheater openen! Helpt hem dus.

Welke Robbedoesvoetbalclub gaat zich eens meten met Robbedoes-Heist? De club beschikt over een flink terrein. Schrijf naar René Van Houtvlas, Oude Gendarmerie, Heist-op-den-Berg.

NONKEL RIK'S POPPENKAST IN GROOT-ANTWERPEN

Wegens te kort aan brandstof worden de vertooningen te Hoboken voorloopig geschorst. Te Antwerpen en te Deurne zijn de zalen echter verwarmd.

Voor de volgende week vertoont Nonkel Rik **ALADIN EN DE WONDERLAMP**

Zondag, 24 Januari, om 3 uur, in het Poppentheater, St.-Jacobsmarkt 25, Antwerpen.

Donderdag, 28 Januari, om 5 uur, in de zaal Sporting, Herenthalsche baan 310, Deurne-Zuid.

Prijzen der plaatsen: 3 en 4 frank. Leden van een der Robbedoesclubs (R. C. of R. V. C.) hebben op vertoon van hun lidkaart 50 ctm. vermindering op de vertooning van Donderdag.

DE BLAUWE SPERWER



DE AVONTUREN VAN ROBBEDOES



DE ROODE RUITER



GIJ ZIJT NIET DE EERSTE, DIE SINDS DEN DOOD VAN DE HERTOGIN VAN DE RANCH WORDT WEGGEJAAGD, RED!

ANGUS ZAL ER ZIJN REDENEN VOOR HEBBEN, HANK!



IK GERUCHT HOOREN BUITEN!

DEMP GAUW HET LICHT, HANK!



ER SUIPT IEMAND IN DE BUURT VAN HET HUIS... MAAR WIE KAN HET ZIJN?



WIE IS DAAR! ANTWOORD OF IK SCHIET!



NIET SCHIETEN!



DE HOND VAN DE HERTOGIN!

HIJ GEWOND!

ARME SHEP 'N SCHOT WONDE AAN ZIJN POOT



BRAAF ZIJN, SHEP!

IK WEDDEN, ANGUS HEM GESCHOTEN HEBBEN!



HIJ SPREKEN HONDENTAAL! IK GELOOVEN, HIJ ONS VERTELLEN, NAT MET HERTOGIN VAN BLAUWE VALLEI GEBEURD ZIJN!



GE KUNT GELIJK HEBBEN, KLEINE BEVER!



DIE HOND DUL ERG ZONDERLING, RED!



HIER KEN IK BUFFELTJE! STA OP, JONGEN! WE MOETEN BESLIST GAAN OEFENEN!!!

DEN VOLGENDEN MORGEN...



O, BESTE ROBBI! WAAR KOMEN JE TOCH VANDAAN?... IK AL HEELEMAAL DE KLUTS KWIJT ZIJN!!! IK TOT LEVEN TE RUGKEEREN!



ROBBEDOES, IK NIET KUNNEN!... IK IETS MAN KEEREN!... WAAR MIJN GELIEFD EENDJE ZIJN???

DE PELSJAGERS VAN DEN ARKANSAS

door G. AIMARD

— Vertrek dan. Kijk, we hebben het kamp bereikt. Uw aanwezigheid is hier overbodig, terwijl ze ginds onontbeerlijk is.

— Ik vertrek.
— Vaarwel.
— Tot ziens.

Nô Eusebio floot op de jachthonden en maakte ze aan een enkelen leiband vast. Nadat hij nog een laatste maal de hand van den jongen man had gedrukt, verliet hij hem. Hij draaide rechts af en sloeg den weg naar het woud in, terwijl de troep jagers den ingang van het ravijn bereikte, waar het kamp der Indianen was opgeslagen.

Op eenige stappen achter de buitengrens van hun kamp vormden de Comanchen een breed halven kring. De opperhoofden hadden in het midden plaats genomen. Ter eere van de nieuw aangekomenen hadden ze hun mooiste kleeren aangetrokken. Ze waren gewapend met hun volledige wapenuitrusting en hadden gelaat en armen met de oorlogskleuren beschilderd.

Edelhart liet zijn troep stilhouden en, terwijl hij alleen zijn weg vervolgde, ontplooidde hij een kleed, dat van een bison-huid vervaardigd was en dat hij in den wind liet wapperen. Dan verliet Arendskop den kring der opperhoofden en trad den jager tegemoet, terwijl hij ook een kleed van bisonhuid liet wapperen als bewijs van zijn vredesgezindheid.

Toen de twee mannen nog maar drie passen van elkaar verwijderd waren, bleven ze staan. Dan nam Edelhart het woord:

— De Meester van het leven, zei hij, ziet in onze harten. Hij weet, dat de weg tusssen ons schoon en open is en dat de woorden, die in onze borst liggen en die onze mond uitsprekt, oprecht zijn. De blanke jagers komen hun roode broeders een bezoek brengen.

— Ze zijn welkom, antwoordde Arendskop hartelijk, terwijl hij met zwier en edele hoofdsheid boog, zooals de Indianen dit slechts kunnen.

Na deze woorden ontladden de Comanchen en de jagers hun geweren in de lucht, terwijl ze luide vreugdekreten slaakten.

Daarop werd alle vormelijkheid aan kant gezet en de twee groepen vermengden zich met elkaar. Ze smolten zoo goed in elkaar weg, dat ze na enkele minuten nog slechts een geheel vormden. Edelhart echter, die door de berichten van Zwarte Eland wist, dat de tijd en elk oogenblik kostbaar waren, had Arendskop terzijde genomen en hem openhartig gezegd, wat hij van zijn stam verwachtte.

Het opperhoofd glimlachte bij deze uiteenzetting.

— Mijn broeder zal tevreden zijn, zei hij. Een oogenblik geduld!

Daarop verliet hij den jager en begaf zich naar de andere opperhoofden.

De bode en omroeper van den stam besteedde weldra het verhoor voor een hut en riep luid de beroemdste krijgers samen om een vergadering bij te wonen in de tent, waar men gewoonlijk bijeenkwam om te beraadslagen.

Het verzoek van Edelhart werd met algemeeneheid van stemmen ingewilligd. Zesentachtig uitgelezen krijgers werden onder bevel van Arendskop aangeduid om de blanke jagers te vergezellen en al het hunne bij te dragen om de expeditie tot een goed einde te voeren.

Toen de beslissing van de opperhoofden ruchtbaar werd, maakte zich een algemeene vreugde van den stam meester.

De bondgenooten zouden met het invallen van den nacht uittrekken om den vijand bij verrassing te overvallen.

De groote krijgsdans werd ingezet met al de gebruikelijke plechtigheden, die in dergelijke gevallen in voege zijn. De krijgers herhaalden voortdurend in koor:

— Wabimdam Kichie manitoo agarmissey hapitch neatissum! (1)

Toen ze op het punt stonden om te vertrekken, koos Arendskop twintig krijgers uit, op wie hij onvoorwaardelijk kon rekenen, en zond ze als verkenners vooruit, nadat hij hun ruimschoots van « Scotté Wigwas » of boom-schors had voorzien, zoodat ze onmiddellijk een vuur zouden kunnen aansteken, wanneer er gevaar dreigde. Want Arendskop begreep heel goed, dat hij gevaarlijke vijanden ging aanvallen.

Vervolgens onderwierp hij de wapens van zijn krijgers aan een grondig onderzoek. Toen hij hierover tevreden en gerustgesteld was, gaf hij het teeken tot vertrek.

In ganzenpas verlieten de Comanchen en de woudloopers het kamp onder het gejuich, de heilwensen en vermaningen van hun vrienden, die hun tot aan de eerste boomen van het woud vergezelden.

Het kleine aanvalsleger bestond uit honderd dertig vastberaden mannen, die duchtig uitgerust waren en geleid werden door aanvoerders, die voor geen enkelen hinderpaal zouden wijken en voor geen enkel gevaar zouden terugdeinzen.

Men kon de duisternis snijden, zoo donker was de nacht. De maan ging achter dichte wolken schuil en slechts nu en dan verlichte een bleke schijn een oogenblik de natuur.

Bij tusschenpoozen joeg een rukwind door de boomkruinen en drong klagend en fluitend in de ravijnen.

Kortom, deze nacht scheen geschapen voor een sombere onderneming.

De krijgers schreden stilzwijgend verder. In die nachtelijke duisternis geleken ze op spoken, die aan het graf waren ontsnapt en zich haastten om een geheimzinnige opdracht uit te voeren, die het daglicht niet mocht zien.

Om middernacht werd zacht het bevel gegeven om halt te houden.

Er werd een kamp opgeslagen en de groep wachtte op nieuws van de verkenners. Dit be- teekent, dat eenieder zich zoo goed en zoo kwaad als het ging in een deken wikkeld, zich ter plaatse op den grond uitstrekte en trachtte een beetje te rusten, totdat het teeken gegeven werd om weer op te breken.

Er werd geen vuur aangelegd.

Als de Indianen verkenners hebben uitgezonden, zetten ze nooit schildwachters uit, wanneer ze op het oorlogspad zijn.

Twee uren verlieten.

Het kamp der Mexicanen kon hoogstens nog drie mijlen verwijderd zijn. Maar voordat de aanvallers zich dichterbij waagden, wilden ze zich vergewissen, of de weg wel vrij en veilig was. Indien dit niet het geval was, wilden ze eerst uitvissen, hoe talrijk hun vijanden waren en welk aanvalsplan ze moesten opmaken en toepassen.

Op het oogenblik dat Edelhart, door ongeduld verteerd, aanstalten maakte om zelf op verkenning te gaan, hoorde hij eerst een bijna onmerkbaar geruisch, dat langzamerhand toenam. Even later doken twee mannen uit het struikgewas op.

De eerste was een verkenners der Comanchen, de andere was de dokter.

Maar de arme geleerde bevond zich in een weinig benijdenswaardigen toestand. Hij had zijn pruik verloren, zijn kleeren waren aan flarden en zijn gelaat droeg de teekenen van een vreeslijken angst en ontzetting. Kortom, men kon het den geleerde aanzien, dat hij een verschrikkelijken strijd had meegemaakt.

Toen hij zich tot voor Arendskop en Edelhart had voortgesleept, viel hij voorover buiten kennis.

Aanstands werd alles in het werk gesteld om hem tot bewustzijn terug te brengen.

VI.

De laatste Bestorming

De lanceros, die achter de borstweringen en verschansingen hadden plaats genomen, hadden de prairieroovers hardhandig ontvangen.

1) Meester van het leven, zie met een welgevallig oog op mij neer, want Gij hebt me den moed gegeven om mijn aderen te openen.

De generaal, die door den dood van den kapitein ontmoedigd en wanhopig was, had ingezien, dat hij van deze vijanden geen medelijden of genade mocht verwachten. Daarom was hij vastbesloten tot het uiterste te vechten en zich liever te laten dooden dan levend in hun handen te vallen.

Soldaten en gidsen, vrouwen en mannen, allen meegerekend, waren de Mexicanen slechts met zeventien.

De prairieroovers waren minstens veertig man sterk.

De belegerden waren dus veel minder in aantal, maar dank zij de prachtige schikking van het kamp waren de kansen van belegerden en belegeraars bijna gelijk.

Kapitein Ouaktehno had zich geen oogenblik illusies gemaakt over de moeilijkheden van den aanval, dien hij had ondernomen. Deze moeilijkheden waren bijna niet te overwinnen in een open strijd. Hij had dan ook op een aanval bij verrassing gerekend en vooral op het verraad van Babelkous.

Maar hij had zich door de omstandigheden laten meeslepen, en woedend door de ontzaglijke verliezen, die kapitein Aguilar hem had berokkend, had hij op goed geluk het teeken tot de bestorming gegeven.

Maar toen hij tot bezinning kwam en zijn mannen rondom hem als rijpe vruchten op den grond zag tuinhelen, zonder dat hij een duimbreed terrein op de Mexicanen won, besloot hij van taktiek te veranderen. Hij hoopte op den nacht om zijn slag te slaan. Desnoods zou hij de Mexicanen ingesloten houden totdat ze zich, door den honger gedwongen, zouden overgeven.

Hij meende er zeker van te zijn, dat ze van niemand hulp konden verwachten in deze uitgestrekte wildernis, waar slechts vijandige Indianen woonden en blanke jagers en woudloopers, die zich weinig bekommerden om zaken, die hen niet aangingen.

Zoodra de kapitein deze beslissing genomen had, begon hij onmiddellijk aan de uitvoering hiervan.

Hij wierp een blik in het rond. De toestand was nog steeds dezelfde gebleven, ondanks de bovenmenselijke pogingen, die zijn manschappen aanwendden om de helling te beklimmen en de borstweringen te bereiken. De prairieroovers waren nog geen stap dichterbij hun doel gekomen.

Zoodra een van zijn manschappen zich uit zijn schuilhoek waagde, werd hij door de Mexicanen terstond neergekogeld.

Daarom gaf de kapitein het teeken tot den aftocht, dit wil zeggen hij bootste den kreet van den prairiehond na.

Het gevecht werd terstond gestaakt.

Op de plaats, waar een oogenblik te voren nog de kreten der vechtenden en de geweerschoten weerklonken, heerschte nu, als bij tooverslag, de grootste stilte.

Maar toen de menschen hun vernielingswerk hadden onderbroken, begonnen de condors, de arenden en gieren het hunne. Na de struikroovers kwamen de roofvogels, dat paste bij elkaar.

Heele wolken gieren en arenden streken op de lijken neer en met hun scherpe klauwen hakten en scheurden ze bloedige lappen uit de lichamen. De Mexicanen, die hun kamp niet durfden verlaten, waren genoodzaakt, dit vreeselijk festijn der wilde dieren bij te wonen.

De prairieroovers kwamen in een ravijn, buiten het bereik der Mexicaansche geweren, bijeen en kapitein Ouaktehno telde zijn overgebleven manschappen.

De verliezen waren angstwekkend groot: van de veertig roovers bleven er nog slechts negentien over!

In minder dan één uur telden ze een-entwintig dooden, meer dan de helft van hun troep.

De Mexicanen echter hadden geen andere dooden dan kapitein Aguilar, en heelemaal geen gewonden.

Het verlies, dat de roovers hadden ondergaan, gaf hun stof tot nadenken.

Het meerendeel was van meening, dat ze beter deden met zich terug te trekken en te verzaken aan de voordeelen van een expeditie, die zooveel gevaren en ernstige moeilijkheden opleverden.

De kapitein was nog meer ontmoedigd dan zijn gezellen.

(Vervolgt.)

DE GEHEIME BRIEF

Flup schaduwt een verdacht iemand en ziet, dat deze een briefje in de brievenbus van een hand-langer stopt. Flup leest het briefje, dat vol geheimzinnige teekens staat. Daarna stopt hij het opnieuw in de bus en slaagt er in, de twee onguere kerels in de val te laten loopen.

Wat beteekenen de geheimzinnige teekens van den brief?

Oplossing van de vorige opgave

Pieter is de schuldige. De dief had een streep op zijn broekspijpen en op zijn mouw.





ONZE KRUISWOORDDRAADSELS

HORIZONTAAL :

1: Hangen in lederen kerktoeren.
 - 2: Lierzang. - Gewicht. - Koning van Israël. - 3: Voegwoord (omgekeerd). - Mij. - Twee medeklinkers. - Uitroep van vreugde.
 - 4: Zee in den Balkan. - 5: Mannennaam. - Plaats. - 6: Persoonlijk voornaamwoord. - Slede. - Bevel. - Rivier. - 7: Slijk, bezinksel. - Roep luid en woest.
 - 8: Zuid-Amerikaanse boom, waarvan het hout door meubelmakers zeer geschat wordt. - 9: Voorzetsel. - Scheepshout. - Lange klank. - Twee klinkers. - 10: Pluis op wollen stof. - Hoorndieren. - Tijlmaat. - 11: Messenfabrikant.

VERTIKAAL :

1: Prins of prinses. - 2: Gemeente in Gelderland. - Edel. - Ongaarne. - 3: Muzieknoet. - Persoonlijk voornaamwoord. - Voorzetsel. - Twee medeklinkers. - 4: Zuidwestelijke kust in Britsch-Indië. - 5: Speelplaats. - Goed, bezitting. - 6: Twee medeklinkers. - Moeder. - Stroom in Italië. - Voegwoord. - 7: Stad in Noorwegen. - Zeg den naam. - 8: Jonge staat in den Balkan. - 9: Vormt verkleinwoorden. - Twee klinkers. - Persoonlijk voornaamwoord. - Klein kind. - 10: Boom, priem. - Hertje. - Landmaat. - 11: Meer nabij Naarden, een rijk Nederlandsch natuurreservaat.



KRUISWOORDDRAADSEL 202.



OPLOSSING VAN Nr. 201.





DE AVONTUREN VAN ROBBEDOES

